

Hulptransport naar Baraolt

Begin april is er weer een vrachtauto met allerlei goederen naar Baraolt vertrokken. Het merendeel van de goederen betrof conserven. Dit voedsel is bestemd voor het ziekenhuis, zodat patiënten van een dagelijkse warme maaltijd kunnen worden voorzien. Doordat het voedsel door een Zeeuwse conservenfabriek beschikbaar wordt gesteld, houdt het ziekenhuis meer budget beschikbaar voor noodzakelijke medische zorg. En doordat de patiënten van eten worden voorzien is de bedbezetting in het ziekenhuis behoorlijk goed. Dat levert weer extra inkomsten op van verzekeringsmaatschappijen. U merkt dat de conserven uit Nederland van groot belang zijn voor het voortbestaan van het ziekenhuis. We zijn dan ook blij en dankbaar dat dit al zoveel jaar mogelijk wordt gemaakt. Er zijn zelfs zoveel conserven beschikbaar dat het ziekenhuis iedere maand een behoorlijke portie potten en blikken kan geven aan het weeshuis in Baraolt.

Voor het ziekenhuis konden er ook nog tien ziekenhuisbedden met bijhorende matrassen worden ingeladen. Ook is er een audiometrische cabine ingeladen. Hiermee kunnen straks goede gehoortesten worden afgenomen. Mede doordat deze cabine

eerder al was aangekondigd heeft een audiologiestudent kenbaar gemaakt in het ziekenhuis in Baraolt te willen gaan werken.

Van het Admiraal de Ruyterziekenhuis ontvingen we een transportcouveuse. Met zo'n couveuse kunnen pasgeborenen in een ambulance worden getransporteerd. Er was in heel de provincie Covasna, waar Baraolt ook in ligt, één transportcouveuse beschikbaar. Ingeval een baby met spoed van Baraolt naar een groter ziekenhuis moest worden gebracht, was een ambulance met deze couveuse (indien op dat moment beschikbaar!) eerst 50 minuten onderweg naar Baraolt toe en vervolgens nog eens 50 minuten met baby onderweg naar de plaats van bestemming... U begrijpt dat deze transportcouveuse mensenlevens kan gaan redden. Zowel de ambulancearts als de kinderarts in Baraolt waren dan ook erg blij met de komst van de transportcouveuse.

In de afgelopen maanden hebben we van velen van u weer spullen gekregen die bestemd zijn voor ziekenhuis, thuiszorg of het Laura Ház. Al deze spullen konden mee met dit transport. Een belangrijk deel daarvan betrof incontinentiemateriaal, voornamelijk luiers. Deze worden in Baraolt en omgeving uitgedeeld aan mensen die ze heel hard nodig hebben. We merken dat er minder luiers beschikbaar komen, doordat er in Nederland



steeds efficiënter met materiaal wordt omgesprongen. Een goede zaak, maar helaas voor de mensen in Roemenië dus minder prettig. Mocht u mogelijkheden zien of contacten hebben met distribuerende bedrijven, dan horen we natuurlijk graag van u.

Ook hebben we tientallen dozen met kleding mee kunnen geven. Een deel daarvan betrof nieuwe kleding die door diverse winkels beschikbaar is gesteld. Daarnaast is er ook veel tweedehands kleding meegegaan. De kleding wordt verkocht door jongeren met een handicap in de winkel van het Laura Ház. Behalve kleding wordt er veel meer verkocht in het winkeltje: sieraden, wandelstokken, speelgoed, gordijnen, make-up; noem maar op. Heeft u nog kleding of andere verkoopbare spullen van een goede kwaliteit, dan houden we ons van harte aanbevelen!

Uit Baraolt ontvingen we bericht dat het transport op vrijdag 4 april jl. goed is aangekomen en dat alle goederen inmiddels zijn gedistribueerd. Iedereen hartelijk dank!

NIEUWS BRIEF

Vision Baraolt

NR 3 / VOORJAAR 2014 / Vision Baraolt gaat uit van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Goes

+ Baraolt Challenge

Een nieuw onderdeel in de fondswerving van 2014 is de organisatie van de Baraolt Challenge op DV 07-06-2014. Deze actie is ingegeven door het feit dat onze gemeente steeds meer enthousiaste fietsers/wielrenners telt en vanwege het feit dat sport en goede doelen prima te combineren zijn.

Concreet komt het erop neer dat we 7 juni aanstaande een gezellige, sportieve dag hopen te hebben met een fietstocht van 80 km en een fietstocht van 135 km. Er hebben zich zo'n 25 deelnemers aangemeld, die elk €40,- betalen voor hun deelname. Voor dit bedrag ontvangen ze eten en drinken onderweg en een pastamaaltijd na afloop. Ook ontvangen ze een uniek exemplaar van het Vision Baraolt wielershirt, dat speciaal voor deze Baraolt Challenge wordt ontworpen. Door het aantrekken van meerdere sponsors, levert de productie van dit shirt het nodige geld op voor het werk van Vision Baraolt. Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd



aan het ontwerp van het shirt. Ook wordt nagedacht over de details van de routes en het benaderen van vrijwilligers voor verzorging onderweg en het koken van de pasta. We hopen met elkaar op een prachtige dag die het begin mag worden van een jaarlijkse traditie met een groeiend aantal deelnemers en sponsors!



f Volg Vision Baraolt op Facebook:
www.facebook.com/visionbaraolt

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

- + Verslag van een eerste Baraolt ervaring
- + Ontwikkelingen Laura Ház
- + Hulptransport naar Baraolt



VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Het ziekenhuis heeft onze hulp gevraagd. De kinderafdeling is hard toe aan een frisse laag latex. Graag zouden ze met hulp van een groep vrijwilligers in een korte tijd de hele afdeling willen sauzen. Hierdoor hoeft de afdeling niet (lang) dicht. Een frisse sauslaag kan ook weer helpen bij de audit die het ziekenhuis begin 2015 krijgt om daarna de licentie weer te verlengen. **Heeft u gedurende de zomer tijd en gelegenheid om een dag of tien te helpen? Meld uw belangstelling dan via vrijwilliger@baraolt.nl. Samen met u vullen we dan de nadere details in.**

WILT U DONATEUR WORDEN?

Ga dan naar onze website en meld u aan.
U kunt al donateur worden vanaf € 15,- per jaar.

WWW.BARAOLT.NL



+ COLOFON

Vision Baraolt is een ANBI organisatie

E-mailadres: info@baraolt.nl
Rekeningnummer:
IBAN NL87 INGB 0001687806
Kvk nr.: 22042853

Mei 2014 • Vormgeving: studiozint.nl

Verlag van een eerste Baraolt ervaring

Door Rianca van der Veen

Vrijdag 4 april was het zover; 4 mannen en 1 vrouw gingen in één grote bus op weg naar Baraolt. Nadat de bus ingepakt was konden we om 15:30 vertrekken. Tijdens de reis werd er tijdens de stops heel wat gewisseld van plek, want voorin zat je net wat makkelijker dan achterin.

Na bijna 24 uur gereden te hebben kwamen we aan in Baraolt, waar we ons installeerden bij Maria en Arpad. 's Avonds gingen we onze buiken vullen in een plaatselijk restaurant.

Op zondag besloten we om onze wandelschoenen aan te trekken en van Gods natuur te gaan genieten. We hebben een stevige wandeling gemaakt rond het dorp. Even uitwaaien, je verwonderen over de mooie, bijzondere, maar ook trieste dingen die je ziet. De tegen stelling arm en rijk is dan goed te zien.

Tijdens de kerkdienst in de middag die in het Hongaars was, werden ons van links steeds briefjes aangereikt met daarop de preek uitgeschreven in het Engels, zo was het voor ons toch ook te volgen. Na de dienst stond de volgende eetafspraak op de planning bij Agnes en Istvan, die beiden tandarts zijn. Wat een lieve mensen zijn het toch, ondanks dat geld een groot probleem is en hun huisje (flatje) niet groot is, werden we liefdevol ontvangen, met drinken en eten.

Maandag begon om 9:30 in het Laura Ház, waar de heren zich bezig gingen



houden met het introduceren van het stroopwafelproject. Drie cliënten waren hiervoor aangesteld om de eerste stroopwafel bakkers van Roemenië te worden. Een van de leden had alles klaar gezet en kon daarna het proces uit gaan leggen van stroopwafels bakken, samen met een leidster van het Laura Ház, die ook de leiding zou hebben als wij weg zouden zijn. Ik had mezelf in het Laura Ház gedropt, om daar eens te kijken hoe de dag daar verliep en om met de leidsters te praten of er dingen waren waar zij tegen aan liepen.

Veel was er al opgestoken door het bezoek aan Nederland (hierover kunt u elders lezen in de nieuwsbrief), waaronder een prachtig pictobord en kast met vakken met foto's van en voor de cliënten. Nadat ik een van de leidsters gesproken had, werden er eigenlijk twee hulpvragen op tafel gelegd: 'Hoe leer ik deze mensen klok-kijken?' en 'Hoe kan ik een cliënt die niet praat toch zichzelf laten uiten?'. En zo had iedereen zijn eigen taak deze week, de ene om echte stroopwafel te produceren en de ander de hulpvraag voor cliënten te verbeteren.

Deze week was het erg druk in het Laura Ház, want de acceptatie van mensen met een handicap in de maatschappij is hier heel moeilijk. Daarom was er deze week elke dag een schoolklas die kwam kijken in het huis, om met een aantal cliënten dingen te gaan doen; een spelletje, puzzelen of iets anders. Zo wil men de acceptatie vergroten. Om het project een grotere

kans van slagen te geven werden ook de vier leidsters Céci, Baba, Izolda en Blanca een cursus stroopwafel bakken aangeboden. En als beloning werden de dames 's avonds mee uit eten genomen.

De daarop volgende dagen werden de puntjes op de i gezet wat betreft het stroopwafel bakken. De ruimte waar het bakken plaatsvindt werd door ons als verrassing 's avonds laat omgebouwd, zodat de kledingverkoop en stroopwafelbakkerij twee aparte dingen werden, maar toch één geheel in dezelfde ruimte.

In het Laura Ház ging het ook goed. Na wat Googlen vonden we een kleurenklok waarmee je mensen die geen klok kunnen kijken toch een soort tijdsbesef bij kan brengen, maar hoe breng je de tijdsplanning van hier daarin aan? Na veel puzzelen kwamen we tot een oplossing en als het goed is hangt er binnenkort een mooie grote kleurenklok in de zaal.

In deze week mocht ik ook mee naar gym/dansles, wat erg leuk was om mee te maken. Na een beetje 'crazy ride' zoals de cliënten het noemden omdat de chauffeur telkens weer ergens moest omdraaien en terugrijden met de bus, kwamen we bij de dansschool (die overigens gewoon in Baraolt staat) aan en werden de schoenen uitgedaan waarna de les begon. Donderdag was de dag dat het moest gaan gebeuren. Ouders waren uitgenodigd om live mee te maken hoe het bakken van stroopwafels in zijn werk ging. Het heft werd genomen door Fosztó Álmos Zoltán (een cliënt van het Laura Ház), die alles in goede banen probeerde te leiden en toelichting gaf aan de ouders wat er ging gebeuren. Na een paar keer voorgedaan te hebben, (van deeg kneden, uitrollen, rondjes uitsteken, in de wafelijzer doen, mooie ronde koeken

ONTWIKKELINGEN LAURA HÁZ: UITBREIDING RUIMTE EN PROFESSIONALISERING DAGOPVANG

Nadat is gebleken dat het Laura Ház te kampen had met ruimte gebrek, heeft een groep vrijwilligers uit Ierland een grote aanbouw aan het huis gezet. Hierdoor is een grote ruimte gecreëerd voor activiteiten die met de hele groep cliënten worden gehouden en daarnaast nog kantoorruimte. De nieuwe ruimte is groot en licht. Helaas kon de nieuwe ruimte niet gelijk in gebruik worden genomen, omdat hij niet voorzien was van verwarming. Een lastig probleem, aangezien de winters in Baraolt vervelend koud kunnen zijn! Daarom heeft Vision Baraolt in het afgelopen najaar offertes opgevraagd voor een verwarmingssysteem en deze aan laten leggen door een plaatselijke loodgieter. Hierdoor konden de leiding en de cliënten van het Laura Ház afgelopen winter al volop gebruik maken van de nieuwe ruimte. Met behulp van een andere organisatie is de ruimte volledig gemeubileerd met tafels, stoelen en kasten. Een mooi voorbeeld van hoe samenwerking tot iets groots kan leiden!

In februari van dit jaar zijn Céci (de eindverantwoordelijke binnen het Laura Ház) en Sándor (een mogelijke manager binnen het Laura Ház) naar Nederland gekomen. We hebben daar een programma voor ze samengesteld om te kijken hoe het er hier aan toe gaat bij bijvoorbeeld de Betho, Nummer 9, de Cirkel, enz.

Veel praktische zaken hebben ze gelijk overgenomen in hun eigen werkzaamheden, zoals het werken met pictogrammen en het doorneemen van het dagprogramma met elke cliënt afzonderlijk.



Het Laura Ház bestaat in haar huidige vorm nu zo'n vijf jaar en we kunnen met dankbaarheid zeggen dat het goed functioneert! Wekelijks vinden een kleine 20 kinderen er hun plaats en de ouders laten zich steeds meer betrekken. Daarnaast wordt er nu (bewegings)therapie verzorgd voor kinderen met een handicap onder de drie jaar, veelal aan huis. Ook in de omgeving krijgen ze meer bekendheid en worden ze zelf benaderd door ouders van andere gehandicapte kinderen. Genoeg reden tot dankbaarheid!

daar weer uitsteken en doormidden snijden) tot aan het er tussen smeren van de stroop, mochten een aantal moeders het ook proberen en dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. Een moeder was zo enthousiast dat zij aanbod om ook vrijwillig mee te gaan

helpen met het project als wij weer weg waren. Al met al dus een zeer geslaagd project! Op vrijdag zat ons werk er weer op en moesten we afscheid gaan nemen van alle mensen in het Laura Ház. Om 15:00 reden we weg uit Baraolt om weer terug naar huis te gaan.



De groep uit Nederland samen met de 'stroopwafelbakkers' uit het Laura Ház.